

GELECEĞİN AFRİKASI

Doç. Dr. Enver ARPA

DİB (Dış İlişkiler) Müşaviri

Gerek insan kaynakları ve gerekse tabii kaynakları bakımından diğer kıtalardan bir eksiği bulunmamasına karşın uğradığı acımasız sömürgeci işgallerle sistematik bir şekilde geri bırakılmış olan Afrika'nın, başta insanının kerameti olmak üzere pek çok değeri insafsızca tahrip edilmiştir. Sömürgeci ülkeler Kıta insanının sadece altın, elmas gibi doğal kaynaklarını çalmakla yetinmemiş, bunun yanı sıra uyguladığı kültürel ve sosyal politikalarla zihinsel bir tahribat da oluşturmuşlardır. Geleceğe yönelik stratejileri için insanları yapay olarak çizdikleri sınırlara hapsetmiş, etnik aidiyet duygusuyla kışkırtmış ve barış ortamını yok ederek kaotik bir ortam oluşturmuşlardır.

Kıta ülkeleri, kağıt üzerinde bağımsızlığına kavuşmuş olsa da gerçekte hala modern sömürü sistemlerine maruz bulunmakta ve insanı, insan onuruyla bağdaşmayan bir ortamda yaşam sürmeye devam etmektedir. Oysa kıta insanı, sahip olduğu imkânları özgürce kullanabilirse bahsi geçen tüm bu olumsuzlukları rahatlıkla giderebilecektir. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzluklara rağmen önümüzdeki asrın Afrika asrı olacağı öngörülmektedir. Kıta üzerinde oynanmakta olan oyunları her geçen gün daha yakından fark etmeye başlayan Kıta insanı geleceğine sahip çıkmaya başlamıştır.

30.218.000 km² lik yüzölçümüyle Asya ve Amerika'nın ardından Dünya'nın üçüncü büyük kıtası olan ve 2050 yılında 2 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin edilen Afrika Kıtası, tüketim ve ticaret potansiyeliyle küresel ticaretin en önemli bölgesi haline gelecektir. Sahip olduğu verimli geniş arazileriyle, genç nüfusuyla, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla giderek daralmış olan dünya ticaretinin iştahını kabartmaya yetecek bir dış ticaret potansiyeline sahiptir.

Afrika kıtası son derece önemli jeopolitik bir konuma da sahiptir. Devasa tarım arazileri, zengin yeraltı kaynakları, yarım milyona yakın genç yaşlardaki nüfusuyla giderek daralmaya başlayan hammadde ve insan kaynakları ihtiyacının giderilmesi noktasında önemli bir kaynak durumuna yükselecektir. Öte yandan Dünyadaki hammadde ve enerji rezervlerinin hızla erimesi bu kaynaklar üzerindeki rekabetin artmasını da beraberinde getirecektir. Küresel güçler kendi gelişmelerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tedariki için Afrika'ya daha çok yöneleceklerdir. Bu durum Afrika'da başta Çin ile ABD olmak üzere küresel güçler arasında amansız bir rekabet ortamı yaratacaktır. Küresel ölçekli projelerin Afrika'yı göz ardı ederek başarı elde etmesi gayri kabildir.